

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Probeer bij de tijd te komen

“De aarde zit altijd in een bepaald tijdsverband. Dit brengt voortdurend nieuwe mogelijkheden aan. Er is namelijk altijd een bepaald punt waarop iets bereikt wordt, waarna men zijn weg verder kan zetten. Je moet dan ook iedere keer leren loslaten om verder te kunnen gaan. Nooit is er tweemaal hetzelfde punt. Vandaar dat het belangrijk is om inzicht te krijgen in de tijd. Dit kan je helpen loslaten.

Dat lukt niet als je je in de staat van verstrooidheid bevindt. Dan kan je enkel het vage idee hebben dat je leeft maar je weet niet waar je leeft of hoe je bezig bent. Dan heb je ook geen idee van tijd. Je wil je misschien wel concentreren maar dat gaat heel moeilijk, net omdat je in die staat van verstrooidheid verkeert. Bijgevolg is het ook heel erg moeilijk om bij de tijd te komen. Dan leef je misschien te ouderwets, je leeft te lang in vervlogen gevoelens en oude ideeën en daar ben je dan voortdurend mee bezig en mee geconfronteerd.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan”
(uit hoofdstuk 7: ‘Toon mij wat ik moet doen’) © Mayil.com